

ΙΕΡΑ
Αριθμ. Πρωτ. 293

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη 27- 3-2018

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

ἐλέῳ καὶ χάριτι Θεοῦ

Ἐπίσκοπος καὶ Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καὶ Πλωμαρίου

Πρὸς
τόν Ἱερόν Κλήρον
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καὶ τόν εὐλογημένον λαόν τῆς Ἐπαρχίας μας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,

Ἡ Ανάσταση τοῦ Κυρίου μας προέβαλλε καὶ πάλι. Οἱ καμπᾶνες τῶν Ἐκκλησιῶν μᾶς μὴνυσαν ξανά τό γεγονός τῆς ἐκ νεκρῶν ἐγέρσεως τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς πίστεώς μας, ὁ Ὅποιος θέλησε νά ἀνέβει στό Σταυρό, νά κατέβει στόν ἄδη καὶ μετὰ ἀπό τρεῖς ἡμέρες νά ἀναστηθεῖ, προκειμένου νά συντρίψει τό κράτος τοῦ θανάτου, τόν διάβολο καὶ τόν κόσμο του.

Τά χεῖλη καὶ ἡ γραφίδα τοῦ ἱεροῦ ὑμνωδοῦ μᾶς ὑπενθυμίζουν γιά ἀκόμη μία φορά : " Οὐρανοὶ μὲν ἐπαξίως εὐφραινέσθωσαν, γῆ δέ ἀγαλιάσθω ἐορταζέτω δέ κόσμος, ὁρατός τε ἅπας καὶ ἀόρατος. Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αἰώνιος " (Ὡδή Α').

Ὅφείλουμε, ἐπομένως , καὶ ἐμεῖς μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις νά χαιρόμαστε καὶ νά πανηγυρίζουμε , διότι " ὁ ἐμπτυσμούς καὶ μάστιγας καὶ κολαφισμούς καὶ σταυρόν καὶ θάνατον ὑπομείνας " Ἰησοῦς Χριστός ἀναστήθηκε ! Ὁ θάνατος νικήθηκε ! Ὁ παμπόνηρος, μισόκαλος καὶ πανοῦργος ἑωσφόρος πού παραπλάνησε καὶ ἀπομάκρυνε τόν ἄνθρωπο - μέ τή θέλησή του φυσικά - ἀπό τήν Πηγὴ τῆς Ζωῆς, δηλαδή τόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό χτυπήθηκε θανάσιμα.

Ἡ προσδοκία τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τό μέγα ἔλεος, ἡ ἀφθαρσία καὶ ἡ Χάρις πού ἐξῆλθαν ἀπό τόν Ζωοφόρο Τάφο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι τά ἀγαθὰ τῆς

Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν τήν ὄντως χαρά γιά ὅλους μας.

Καί χαιρόμαστε ὡς χριστιανοί, διότι ὁ θάνατος μετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας ἔχασε πλέον τή δύναμή του. Ὡς ἄνθρωπος ὁ Χριστός μας πέθανε ἐπάνω στό Σταυρό καί στή συνέχεια ἐτάφη. Ὡς Θεός, ὅμως, παντοδύναμος καί ισχυρός ἀναστήθηκε καί ἐξῆλθε ἀπό τόν τάφο, ὡς "πρωτότοκος τῶν νεκρῶν" (Ἀπολ. δ' ἤχου).

Ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι ἡ χαρά εἶναι μία διαρκῆ ἐπιδίωξη τοῦ ἀνθρώπου σχεδόν κάθε ἐποχῆς. Ὅτιδήποτε κάνει σ' αὐτόν τόν κόσμο ἐκεῖ ἀποβλέπει: Νά κάνει τήν ζωή του χαρούμενη καί ἄνετη καί νά εὐχαριστηθεῖ περισσότερο. Νά, ὅμως, πού τελικά οὔτε τό θαῦμα τῆς τεχνολογίας καί τῶν ἐπιστημῶν οὔτε ἡ κοσμική σοφία οὔτε ἡ ἀνθρώπινη δόξα καί οὔτε τό ἀτέλειωτο καί ἀσταμάτητο κυνήγι τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί τῶν πάσης φύσεως ἡδονῶν καί ἐπιθυμιῶν μποροῦν νά ἱκανοποιήσουν τόν βαθύτερο πόθο του γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς.

Γιατί ἡ πραγματική χαρά εἶναι ὁ ἀντίλαλος ἐκείνου τοῦ "Χαίρετε" (Ματθ. 28, 9), τό ὁποῖο ἀπηύθυνε ὁ Ἀναστημένος Χριστός στίς Μυροφόρες γυναῖκες. Εἶναι ὁ καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος (Γαλ. 5, 22). Εἶναι ἐκείνη ἡ στάση ζωῆς, πού ὑπάρχει μόνο, ὅταν κάποιος εἶναι συνειδητό μέλος τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι ἡ " Χαρά μου " μέ τήν ὁποία ὑποδεχόταν τούς ἀνθρώπους ὁ ἅγιος Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ.

Ποιά θλίψη, λοιπόν, καί ποιός ἀνθρώπινος πόνος, ὅσο ισχυρός, δυνατός, μέγας καί φαινομενικά ἀνίκητος, μπορεῖ νά σβῆσει καί νά ἐξαφανίσει τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως ἀπό τούς πιστούς ἐκείνους πού ζοῦν καί πορεύονται, ἔχοντας ὡς πυξίδα " τόν ἐκ τοῦ μνήματος προερχόμενον Βασιλέα Χριστόν ! " (Αἶνοι ἑορτῆς). Ποιά ἀδιέξοδα τόσο σέ ἱστορικό καί κοινωνικό ἐπίπεδο ὅσο καί σέ προσωπικό μποροῦν νά μειώσουν τήν εὐφροσύνη πού ἀναδύεται ἀπό τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ μας, ὁ Ὅποιος " ἀνέστη τριήμερος ἐκ τάφου ! ". Ποιός, ὁ ὁποῖος βιώνει τό μυστήριο τῆς μετανοίας συνεχῶς, παρακολουθώντας τήν πορεία τῆς ἀναστάσεως τῆς ψυχῆς του ἀπό τό σκοτάδι τῶν ἁμαρτιῶν στό φῶς τῶν ἀρετῶν, μπορεῖ νά μήν αισθάνεται μέσα του " Πάσχα μυστικόν καί Πάσχα πανσεβάσμιον ! " (Στιχηρό ἑορτῆς).

Ἡ Ἐκκλησία μας, ὡς φιλόστοργος πνευματική μητέρα ὅλων μας, πού ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή μας καί τήν

ψυχική μας καλλιέργεια, μάς καλεῖ καί προσκαλεῖ νά γίνουμε συμμέτοχοι στήν έορτή τῆς χαρᾶς τοῦ Πάσχα ἐκκλησιαστικῶς.

Εἶναι σίγουρο ὅτι δέν ἀρνούμεθα τό έορταστικό κλίμα τῆς Λαμπρῆς. Δέν εἶναι, ὅμως, ἀδικία γιά τόν έαυτό μας καί γιά τήν ψυχή μας ὑπέρ τῆς ὁποίας ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός σταυρώθηκε καί ἀναστήθηκε νά δίνουμε περισσότερο βάρος καί τό χειρότερο νά ταυτίζουμε τό Πάσχα μέ τά ταξίδια τῆς ἀναψυχῆς αὐτῶν τῶν ἡμερῶν, τίς διασκεδάσεις, τά ἐδέσματα, τή μαγειρίτσα καί τόν ὀβελία, γυρίζοντας τά νῶτα μας στήν Ἀναστάσιμη χαρά τῆς Θείας Λειτουργίας καί τῆς Κοινωνίας τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ μας ; Ἄς μὴν ἐπιτρέψουμε, λοιπόν, νά συμβεῖ αὐτό καί σέ ἐμᾶς, ἐάν θέλουμε ἡ Πασχαλινή χαρά νά εἶναι Χριστοκεντρική.

Ἀγαπητοί καί εὐλογημένοι μου πιστοί,

Γνήσια χαρά μακριά ἀπό τόν Ἀναστημένο Χριστό δέν ὑπάρχει! Πραγματική χαρά ἐρήμην τῆς ἐφαρμογῆς τῶν ἀγίων ἐντολῶν Του ἀποτελεῖ ὄνειρο καί οὐτοπία ! Οὐσιαστική χαρά χωρίς νά ἐνδυθοῦμε τό φρόνημά Του δέν ὑφίσταται ! Γι' αὐτό, ἄς συμπορευθοῦμε καί ἐμεῖς μέ τόν Ἀναστάντα Κύριό μας, ὅπως στήν πορεία πρὸς Ἐμμαούς οἱ μαθητές Του, γιά νά ἔχουμε πληρότητα αὐθεντικῆς, μόνιμης καί ἀναφαίρετης χαρᾶς.

" Χριστός Ἀνέστη "

Διάπυρος πρὸς τόν Ἀναστάντα Χριστόν
εὐχέτης ὄλων σας

