

ΙΕΡΑ
Αριθμ. Πρωτ. 324

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη 8-4-2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ἐπί τη ἑορτῇ τοῦ Πάσχα

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

ἐλέω καί χάριτι Θεοῦ

Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιοτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου

Πρός
τόν Ἱερόν Κλήρον
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐλογημένον λαόν τῆς Ἐπαρχίας μας

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα,

Ἀμέτρητες εὐχαριστίες ὀφείλουμε στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό, γιατί γιά ἀκόμη μιά φορά μᾶς ἀξιώνει νά ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Φτερουγίζουν οἱ καρδιές μας ἀπό ἀνείπωτη πνευματική χαρά καί τέρψη, διότι ὁ Εὐεργέτης μας, τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, ὀδήγησε μέ τήν Ἀνάστασή Του τό ἀνθρώπινο γένος ἀπό τή φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τή δουλεία στήν ἐλευθερία, ἀπό τήν ἀσθένεια στή θεραπεία, ἀπό τήν ἀπελπισία στήν ἐλπίδα τῆς αἰωνίου ζωῆς.

Ἄνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον ὁμολογοῦμε μέ ὅλες μας τίς δυνάμεις. Πράγματι, εἶδαμε τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Ἀπολαύσαμε τούς εὐχνημούς καρπούς τῆς λαμπρᾶς πανηγύρεως. Γίναμε συμμέτοχοι τῆς κορυφαίας ἑορτῆς τῆς ἐγέρσεως ἕκ τοῦ μηνήματος ἑκ τοῦ Κυρίου μας. Γίναμε καί πάλι τέκνα τοῦ φωτός (Ἐφ. 5, 8), διότι σκοτάδι κάλυψε τή ζωή μας, ὅταν ἀποφασίσαμε νά ἀποξενωθοῦμε ἀπό τό Ἔλεος καί τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας. Ἐρεβος πυκνό σκέπασε τήν ὑπαρξή μας, ὅταν ἐπιλέξαμε τό δρόμο τῆς ἀνυπακοῆς στόν Πλάστη καί Δημιουργό μας Ἅγιο Θεό, κάνοντας ὑπακοή σέ ἐκεῖνον πού δέν ἔπρεπε νά ὑπακούσουμε, δηλαδή στό διάβολο. Ἀσέληνη νύχτα ἀκολούθησε, ὅταν οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι θέλησαν νά ζήσουν μακριά ἀπό τό Θεό.

Ἄνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον. Ὄντως, προσκυνοῦμε

τόν Αναστημένο Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὅποιος δέν μᾶς ἄφησε σ' αὐτή τήν ὀδυνηρή κατάσταση τῆς πτώσεως. Μᾶς ἐπισκέφθηκε γιά νά μᾶς σώσει καί μᾶς ἔσωσε, κάνοντας τό ἔργο Του πραγματικότητα ὄχι μόνο μέ τήν προσφορά τῆς οὐράνιας Θεϊκῆς Του διδασκαλίας, ἀλλά κυρίως μέ τή σταυρική Του θυσία καί τήν ἔνδοξη ἀνάστασή Του, συντρίβοντας τό κράτος τῆς ἁμαρτίας, τοῦ κακοῦ, καί τοῦ θανάτου. Μέ ἄλλα λόγια τόν ἴδιο τό διάβολο ἀφοῦ προηγουμένως ὁ ἄνθρωπος συγκατατέθηκε μέ τό πρόσωπο τῆ Θεοτόκου στό μυστήριο τῆς πίστεως καί τῆς ἀνακαινίσεώς του.

" Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον " προφέρουμε καί μέ τά χεῖλη μας καί μέ τήν καρδιά μας ὅλες αὐτές τίς ἅγιες ἡμέρες καί ὅλες τίς Κυριακές τοῦ χρόνου, γιατί εἶναι ἀσύλληπτη ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο. Ἀνυπολόγιστη ἡ προσφορά τοῦ Ζωοδότου Χριστοῦ μας στήν ἀμαρτωμένη καί πληγωμένη ἀπό τά πάθη μας ζωή. Ἀνεκτίμητη ἡ δωρεά Του στόν ἔσω ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος φυτοζωοῦσε καί ἦταν νεκρωμένος ψυχικά ἐξαιτίας τῆς ἀποστασίας του ἀπό τόν ἀληθινό Θεό. Γιατί χωρίς τόν Αναστημένο Χριστό δέν ὑπάρχει ἀληθινή ζωή, ἀλλά μόνο ἀπατηλή καί ψεύτικη. Μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά ἔχει φθάσει σέ ἀπίστευτα μεγέθη τεχνολογικοῦ πολιτισμοῦ. Μπορεῖ ἡ ἀλματώδης πορεία τῶν ἐπιστημῶν νά μᾶς ἀφήνει ἄφωνους καί ἐνεούς, ἡ ἀπάντηση, ὅμως, στά διαχρονικά προβλήματα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου δέν δίνεται ἀπό τίποτε καί ἀπό κανέναν, ἀλλά μόνον ἀπό τόν ἀναμάρτητο Χριστό, ὁ Ὅποιος " μέ τήν Ἀνάστασή Του νίκησε καί ἐλαφυραγώγησε τόν ἄδη, συντρίψας τή δύναμή του καί ἀνορθώνοντας τό ἀνθρώπινο γένος, τό ὁποῖο ἦταν ὑπόδουλο στήν ἁμαρτία καί τό θάνατο " (στιχηρό ἀναστάσιμο).

" Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον " μαρτυροῦμε ταπεινά καί καλούμεθα καί ἐμεῖς νά ἀπολαύσουμε ψυχικά αὐτή τή θέα τοῦ Αναστημένου Χριστοῦ μας . Καί αὐτή ἡ ὁμολογιακή μαρτυρία ὅτι " ἀφοῦ ἀξιωθήκαμε νά δοῦμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἄς προσπέσουμε λατρευτικά στόν Ἅγιο Κύριο Ἰησοῦ, ὁ Ὅποιος εἶναι ὁ μόνος ἀναμάρτητος " - ἔστω καί ἂν ἀπέχουμε αἰῶνες ἀπό τήν ἱστορικότητα τοῦ ὑπερφυοῦς αὐτοῦ θαύματος - δέν εἶναι καθόλου σχῆμα λόγου, ἀλλά γεγονός ὑπαρκτό. Πῶς γίνεται αὐτό; Μόνον ἐάν ἀσκούμεθα καί ζοῦμε πνευματικά καί ὄχι σαρκικά καί ἐκκοσμικευμένα. Μόνον ἐάν ἔχουμε ὑγιή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία- πού εἶναι τό σῶμα τοῦ Αναστημένου Χριστοῦ - προθυμοποιούμενοι νά προχωροῦμε σύμφωνα μέ τό εὐαγγέλιο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἔχοντάς τα ὡς προμετωπίδα στή ζωή μας.

Μόνον εάν δίνουμε τόν καλό αγώνα τῆς πίστεως, καθαρίζοντας τόν ἑαυτό του ἀπό τόν μολυσμό τῶν παθῶν καί τόν ρύπο τῶν ἁμαρτιῶν, συμμετέχοντας στά ἱερά μυστήρια καί στολιζόμενοι μέ τίς ἅγιες ἀρετές. Μόνον εάν ἀκούγοντας τό " **Χριστός Ἀνέστη** " τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως, δέν ἐγκαταλείπουμε τό Ναό σά νά θέλουμε νά ἐπιβεβαιώνεται καί σέ μᾶς τό " Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ ", ἀλλά παραμένουμε στή Ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, γιά νά λατρεύσουμε τό Χριστό καί νά κοινωνήσουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα Του.

Ἀγαπητοί μου πατέρες καί ἀδελφοί,

Μιά μεγάλη θεολογική μορφή τῶν ἡμερῶν μας ὁ Ἐπίσκοπος Διοκλείας Κάλλιστος Γουέαρ εἶπε τό ἐξῆς: " Ἡ Ὁρθόδοξη πίστη εἶναι πρῶτον, ὅτι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί δεύτερον ἡ ἀπόλυτη μίμηση τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων . Σέ αὐτά τά δύο κρέμεται ἡ σωτηρία μας ". Γί' αὐτό καί ἐμεῖς ὅσες μέρες μᾶς χαρίζει ἡ ἀγάπη τοῦ Ἁγίου Θεοῦ μας, ἄς κοπιάζουμε καί ἄς γρηγοροῦμε γιά νά μπορούμε " ἀπό τώρα νά βλέπουμε τά πράγματα θαμπά, σάν ἀπό μεταλλικό καθρέπτη τότε, ὅμως, πρόσωπο μέ πρόσωπο θά δοῦμε τό Θεό " (Α' Κορ. 13, 12), τή δόξα Του.

" **Χριστός Ἀνέστη** "

**Διάπυρος πρὸς τόν Ἀναστάντα Χριστόν
εὐχέτης ὄλων σας**

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



Ιακώβος

Ο Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ