

ΙΕΡΑ
Αριθμ. Πρωτ. 877

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Μυτιλήνη 15-12-2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ἐπί τῆ ἑορτῆ τῶν Χριστουγέννων

Ι Α Κ Ω Β Ο Σ

ἐλέω καί χάριτι Θεοῦ
Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως
Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωμαρίου

**Πρός
τόν Ἱερόν Κλήρον
τίς Μοναστικές Ἀδελφότητες
καί τόν εὐλογημένον λαόν τῆς Ἐπαρχίας μας**

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καί περιπόθητα

Προέβαλλε ἡ ὑψίστη Δεσποτική ἑορτή τῶν Χριστουγέννων !
Ἡ Ἐκκλησία μας , ὡς φιλόστροφος πνευματική μητέρα μας , πού ἐπιθυμεῖ τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί τήν " ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας " (Α΄ Τιμ. 2, 4) , μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσουμε καί φέτος τήν Ἐνανθρώπιση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Πατρός μέ τέρψη ψυχική καί ἀγαλλίαση. Μέ πίστη ἀκλόνητη καί ἀκράδαντη στό πρόσωπο τοῦ Ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ. Μέ πνεῦμα ἀγάπης καί ταπείνωσης στόν " ἐν φάτνῃ γεννηθέντα Χριστόν " , ὁ Ὅποιος ἦλθε " μορφῆν δούλου λαβών " (Φιλιπ. 2, 7) , γιά νά μᾶς ἀνακαινίσῃ, νά μᾶς μεταμορφώσῃ, νά μᾶς λυτρώσῃ ἀπό τήν ἁμαρτία , τή φθορά καί τό θάνατο.

" Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν " .
Συγκαταβαίνει ὁ Θεός, γιά νά ἀνεβάσῃ ἐμάς στούς οὐρανοῦς. Λαμβάνει τό Δεύτερο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος μέ τή συνεργεία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος τέλειο ἀνθρώπινο σῶμα μέ λογική ψυχή " πεπειρασμένον δέ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρίς ἁμαρτίας " (Ἐβρ. 4, 15) , γιά νά μπορέσουμε νά γίνουμε καί πάλι κατὰ χάριν δικά του τέκνα. Ἐνσαρκοῦται ὁ ἄσαρκος Λόγος, γιά νά δώσουμε τή δυνατότητα στούς ἑαυτούς μας νά Τόν ἐνσαρκώνουμε συνεχῶς καί

ἡμεῖς μέσα μας , στήν καρδιά μας καί στόν ἔσω κόσμον μας , μέ τήν πραγματοποίηση τῶν ἁγίων ἐντολῶν Του. Ἐνώνει στήν ὑπόστασή Του τίς δύο φύσεις Του, δηλαδή τή Θεϊκή καί τήν ἀνθρώπινη, γιά νά γίνουμε μέτοχοι τῆς Αἰωνίου δόξης Του καί Ζωῆς.

'' **Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν** '' . Ἄραγε ἔχουμε συναισθανθεῖ καί ὑπολογίσει τό μέγεθος τῆς μεγάλης τιμῆς, τήν ὁποία μᾶς ἔκαμε ὁ Θεός, μέ τό γεγονός τῆς Θείας Ἐπισκέψεώς Του ! Μᾶς τίμησε κατ' ἀρχήν μέ τό γεγονός τῆς δημιουργίας καί τῆς τοποθετήσεώς μας κορωνίδα τῆς κτίσεως καί στολίζοντάς μας μέ χαρίσματα οὐράνια . Τό '' κατ' εἰκόνα '' , πού σπλώσαμε μέ τήν ἁμαρτία, αὐτό ὑποδηλώνει . Καί τώρα μᾶς τιμᾶ μέ τήν '' ἐν χρόνῳ '' Γέννησή Του - ἀσυγκρίτως ἀνωτέρα αὐτή ἡ τιμή - γιά νά φθάσουμε στό '' καθ' ὁμοίωσιν '' μέ τή Χάρη Του, γιατί εἶναι ὁ ἀληθινός Σωτήρας καί Λυτρωτής μας.

'' **Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν** '' . Ἡ Ἐκκλησία Του καλεῖ κάθε ἄνθρωπον νά γίνει μέλος τῆς, γιά νά ἔχει τή δυνατότητα νά σώζεται ἀπό τό σαρκικό φρόνημα μέσα ἀπό τά μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Χρίσματος καί τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ἡ Ἐκκλησία , ὡς ἀνωτέρα τῆς Κιβωτοῦ τοῦ Νῶε, κατά τούς ἁγίους πατέρες καί ὡς Σῶμα Χριστοῦ , εἶναι τό θεραπευτήριον ἐκεῖνο πού μᾶς λυτρώνει ἀπό τήν ἁμαρτία καί τήν ἐμπαθῆ ζωή μας, γιατί '' ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία '' .

'' **Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν** '' . Δυστυχῶς, ὅμως, πολλοί ἄνθρωποι συνεχίζουν νά μήν Τόν ἀποδέχονται. Νά Τόν ἀρνοῦνται εἴτε ἀσυνεῖδητα εἴτε ἐνσυνεῖδητα. Νά Τόν βλασφημοῦν, νά Τόν περιφρονοῦν , νά Τόν ἀγνοοῦν, νά διώκουν Ἐκεῖνον καί τήν Ἐκκλησία Του διά μέσου τῶν αἰώνων . Νά μήν ἀποδέχονται τό σωτηριώδες ἔργον Του καί τό Εὐαγγέλιόν Του. Εἶναι ὄντως μία παραφροσύνη νά ἐπιλέγει κάποιος τό θάνατον , πού εἶναι ἡ ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν ὁποιαδήποτε μορφή τῆς , ἀκυρώνοντας μέ αὐτό τόν τρόπο τήν αἰώνια προοπτική του καί προορισμό του.

'' **Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτήρ ἡμῶν** '' . Αὐτό μᾶς κινεῖ νά ἐνεργοποιήσουμε τήν καλή διάθεση καί τό φιλότιμον γιά νά ἀγωνισθοῦμε, προκειμένου νά φυγαδεύονται τά πάθη μας καί νά ἀποβάλλεται ὁ παλαιός μας ἄνθρωπος, γιά νά ἔχουμε '' γνώση Θεοῦ '' ὄχι ἐγκεφαλική καί στοχαστική ἀλλά ἐμπειρική. Ἄν ἡ καταπολέμηση καί τῶν παθῶν συνιστᾷ τήν ἀρνητική πλευρά τοῦ πνευματικοῦ ἀγῶνος, ἡ θετική του πλευρά ἐντοπίζεται στήν βλάστηση καί τήν ἐμφάνιση τῶν ἀρετῶν. Βέβαια τά πάθη δέν

φεύγουν εύκολα. Χρειάζεται ισόβιος αγώνας και ισχυρά θέληση και πολλή Θεία Χάρη σύμφωνα με λόγιο μοναχό, γιατί αυτά χρονίζοντας στη ζωή μας γίνονται δεύτερη φύση μας. Και όσο περισσότερο είμαστε δούλοι τους τόσο και περισσότερο ή ακτιστος Χάρις του Θεού απομακρύνεται από τη ζωή μας.

" Έπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ". Αυτό δηλώνει ότι τό κίνητρο τῆς καθόδου στήν πολύπαθη και τραυματισμένη από τό κακό ἀνθρωπότητα εἶναι τό γεγονός τῆς ἀγάπης Του. Ἀπό ἀγάπη " εἰς τό εἶναι τά πάντα παρήγαγε " και από ἀγάπη και πάλι " ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ". Ἡ ἀγάπη ὀφείλει, λοιπόν, νά εἶναι και για μάς ἡ ὁδός τῆς πορείας μας. Ἡ ἀγάπη ἀδιακρίτως πρὸς ὅλους . Ἡ ἀγάπη ὡς θυσία, ὡς προσφορά, ὡς ἀναπαύση τοῦ πλησίον μας, πού νά φθάνει μέχρι τό πρόσωπο τοῦ ἐχθροῦ μας. Μιμούμενοι κατά πάντα τόν Γεννηθέντα Χριστό μας.

" Έπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν ". Γι' αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά ἀνανήψουμε ψυχικά, εὐρισκόμενοι σέ συνεχή ἐγρήγορηση και ἐγκράτεια. Ἡ πάσης φύσεως ἡδονή, ἡ καλοπέραση, ἡ χλιδή, ἡ ὑλώδης ζωή μας , ἡ ικανοποίηση τῶν ἐγκοσμίων ἐπιθυμιῶν και ἐπιδίωξη ἐγκοσμίων στόχων και σκοπῶν σημαίνει ὅτι δέν ἔχουμε λάβει σοβαρά τό γεγονός τῆς Θείας Ἐνσαρκώσεως , διότι ἀγκαλιάσαμε τή ματαιότητα, ἔχοντας ἀπωλέσει τόν οὐράνιο στόχο και προσανατολισμό μας.

" Έπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν " και κάθε φόβος από ὅπου και ἂν προέρχεται νικάται και ἐξουδετερώνεται. Ἀποτελεῖ ἀδιαμφισβήτητο γεγονός ὅτι ὅλους αὐτούς τούς μήνες βιώνουμε τό φόβο τοῦ θανάτου από τό φονικό ἰό τῆς πανδημίας. Χωρίς φυσικά νά ἀρνούμεθα οὔτε τίς ἐκατόμβες τῶν νεκρῶν οὔτε τά μέτρα προστασίας τῆς ἐκ Θεοῦ ἰατρικῆς ἐπιστήμης (Σοφία Σειράχ 38, 6 - 10) και ἐντείνοντας τίς προσευχές μας στόν Μέγα Ἰατρό τῶν ψυχῶν τῶν σωμάτων μας, τόν " ἐν φάτνη ἀνακλιθέντα Θεόν " για τήν ἄμεση κατάπαυσή του, ἄς ὑπερβαίνουμε αὐτόν τό φόβο μέ τό ἐλπιδοφόρο γεγονός τῆς Θείας Ἐπισκέψεως και τῆς συνεχοῦς μετανοίας, ἐξομολογήσεως και μετάληψης τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων ἐκ μέρους μας.

4

" Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς, ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν καὶ οἱ ἐν σκότει καὶ σκιᾷ, εὗρομεν τὴν ἀλήθειαν· καὶ γὰρ ἐκ τῆς Παρθένου ἐτέχθη ὁ Κύριος " (Ἐξαποστειλᾶριον).

Χρόνια πολλά καὶ εὐλογημένα.

Διάπυρος πρὸς τὸν Ἐνανθρωπήσαντα Θεόν
εὐχέτης ὄλων σας
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ



+ Ὁ Μυτιλήνης ΙΑΚΩΒΟΣ