

2010
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ



2
0
1
0

2
0
1
0

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

2010

Η ΑΦΙΕΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

Κοσμοϊστορικό γεγονός ὁ πόλεμος πού μᾶς ἐκήρυξεν ἡ Ἰταλία. Ὁ πόλεμος τοῦ 1940. Ἰδιαιτέρως σημαντικό γεγονός γιά τήν Ἑλλάδα. Πικρό γιά τήν Ἑλλάδα ἀλλά ἀπό τό πικρό προῆλθε τό γλυκύ, διότι δοξάσθηκε ἡ Ἑλλάδα ὅσο καμιά ἄλλη χώρα τόν εἰκοστόν αἰῶνα, ἀλλά καί ἡ ὠφέλεια πού προῆλθε ἀπό τόν πόλεμο αὐτό στίς συμμαχικές χώρες ἦτο ἀφάνταστη. Ἐγινε αἰτία νά καταρρεύσῃ ἡ Γερμανία.

Συμπληρώνονται ἐφέτος ἐβδομήντα χρόνια ἀπό τόν πόλεμο τοῦ σαράντα. Εἶναι ἄξιο καί δίκαιο νά ἐπισημανθῇ γιά ἀκόμη μιά φορά ἡ σημασία αὐτοῦ τοῦ πολέμου.

Νά θεωρηθῇ ἕνα εὐλαβικό μνημόσυνο στή μνήμη τῶν Ἡρώων πού ἔπασαν ὑπέρ Πατρίδος στά βουνά τῆς Β. Ἠλείρου.

Νά τονισθῇ ἡ ὀλοφάνερη καί πανθομολογούμενη βοήθεια τῆς Παναγίας, τῆς ὑπερμάχου Στρατηγοῦ, πού προστάτευσε καί ἔσωσε καί ἐδόξασε τό Ἔθνος μας.

Νά πάρουμε δύναμη καί νά σταθοῦμε στά πόδια μας πού τώρα τρικλίζου ἀπό ἐξασθένηση τοῦ Ἐθνικοῦ φρονήματος καί ἄλλων ἠθικῶν ἀξιῶν πού κινδυνεύουν νά ἰσοπεδωθοῦν καί νά χαθοῦν μπροστά στόν ὀδοστρωτήρα τῆς Νέας Ἐποχῆς καί τῆς παγκοσμιοποίησης.

Μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός, γνῶτε ἔθνη καί ἠττᾶσθε.

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἐπακούσατε ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Ἰσχυρότερες ἠττᾶσθε. Ὅτι μεθ' ἡμῶν ὁ Θεός.

Σέ κάποιο προάστειο τῶν Ἀθηνῶν στάς 2.30 τό πρωί λέξεις πού προκαλοῦν τήν ἀηδίαν καί σέ κείνον πού ἔλαχε ὁ κληρὸς νά τίς μεταβιβάσῃ πρὸς τόν Ἑλληνα Πρωθυπουργόν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καί δι' αὐτοῦ στήν Ἑλλάδα, σάν ἄλλη μαγνητική βελόνα θέτουν τήν αἰχμήν τους στόν ἀθάνατον Ἑλληνικόν δίσκον - στήν Ἑλληνική καρδιά - καί ἀπό ἐκεῖ ἀκούεται ἓνα ΟΧΙ σάν ἀπάντησις, σάν ὕμνος καί σάν προφητεία. ΟΧΙ ἡ Ἐκκλησία καί ἡ Πολιτεία, μικροί καί μεγάλοι. ΟΧΙ οἱ Ἕλληνες ὅλης τῆς γῆς. Καί τό ΟΧΙ ἐκεῖνο ἔγινε θούριος ἐγερτήριο καί ἐμβατήριο. Τό ἔψαλλαν αἱ Ἐκκλησίαι, τό διεκήρυξαν οἱ ἄμβωνες, τό ἐρητόρευσαν τά βήματα τῆς Πολιτείας, τό ἐμελοποίησαν οἱ μουσουργοί, τό ἐτραγούδησαν νέοι καί γέροι, τό διελάλησαν οἱ καμπάνες τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλληνικῶν Ἐκκλησιῶν. Ἐγινε ὁ μοναδικός ἀντίλαλος στίς ἀετοράχες, τό κελαΐδισμα τῶν πουλιῶν. Τό ἀπεθανάτισε τό αἶμα καί ἡ θυσία, ὁ ἀκρίτας καί τά σκελετωμένα χέρια τῆς γιαγιάς πού νυχτοξημέρωνα πλέκωντας γιά τόν ἀγωνιστή.

Ἡ ἄρνησις αὐτή, τό ΟΧΙ τοῦ 1940 συνέδεσε τόν ἀρχαῖον μέ τόν νέον κόσμον, προσέθεσε στόν φωτοστέφανον τῆς Ἑλλάδος μίαν νέαν δέσμη φωτός, ἓνα πολυέδρον καί πολύτιμον ἀδάμαντα πού θά ἀκτινοβολῇ σέ κάθε ἐποχή. Τό ΟΧΙ τῆς Ἑλλάδος ἄλλαξε τόν ροῦν τῆς ἱστορίας, ὑπῆρξε προοίμιον μεγίστων ἐπιτυχιῶν, ἔθεσε φραγμόν στή δειλία, ὥπλισε μέ θεϊκόν θάρρος τούς πάντας, ἐνέπνευσε πίστιν στούς συμμάχους διά τήν τελικήν νίκην, ἔθεσε στό στόμα φίλων καί ἐχθρῶν τόν μεγαλύτερον ὕμνον διά τήν ἑλληνικήν ἀνδρεία.



Ἡ Ὑπέρομαχος Στρατηγός τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους
(Ἡ σεπτὴ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἀγιάσου)